

Aan de leerlingen van groep 7/8

Amstelveen

Beste leerlingen,

Ik vind het een eer dat ik bij jullie in de klas mag komen om mijn persoonlijke verhaal over de Tweede Wereldoorlog te vertellen. Mijn naam is Ellen-Roos Brucker. Ik ben Joods en geboren in 1958, 13 jaar na de Tweede Wereldoorlog.

Mijn verhaal gaat over mijn grootvader die uit Roemenië kwam voor WO2 en mijn moeder die uit Oostenrijk vluchtte voor de nazi's. Zij hebben de oorlog met ongelofelijk veel geluk overleefd.

Voor mijn verhaal is het belangrijk dat jullie al wat weten over de Tweede Wereldoorlog. Daarom vraag ik jullie om eerst het filmpje *De oorlog in zeven minuten* bekijken en daarna de vragen hieronder beantwoorden.

1.

Mijn vader en moeder zijn geboren vóór de Tweede Wereldoorlog en hebben de oorlog overleefd. Zij behoren tot de ooggetuigen. Kinderen van deze mensen die na de oorlog zijn geboren, noemt men de naoorlogse generatie. Tot welke generatie behoor ik?



- Ooggetuigen
 naoorlogse generatie

2.

Misschien heb je zelf wel ergens in de wereld ook een oorlog meegemaakt of ken je iemand anders die een oorlog heeft meegemaakt. Als dat zo is, vul dan hieronder in wie dat is en vertel er iets over.





Nog even over het filmpje. Daarin wordt verteld dat vanaf juli 1942 Joden naar doorgangskamp Westerbork werden gestuurd. Waren in doorgangskamp Westerbork ook gaskamers?



Ja / nee

Weetje:

Vele Joden werden verraden door de joden-jagers die voor de nazi's werkten. Voor iedere Jood die je verradde kreeg je geld. In het begin fl.7,50 later fl.40,-. Dat was toen veel geld.



Mijn vader heeft op heel veel onderduikadressen gezeten. Veel mensen hielpen familie en vrienden door hen een onderduikplek te geven. Toch waren er ook mensen die Joden in huis namen om onder te duiken die ze niet kenden. Zou jij dat doen? Waarom wel of waarom niet?



Weetje:

In Nederland zijn meer joden vermoord dan in de landen om ons heen, zoals België en Frankrijk. Het verzet in Nederland was dus minder groot. Er zijn 102.000 Joden vermoord.



Bekijk op de volgende pagina een aantal foto's. Welk plaatje past voor jouw gevoel het beste bij WO2? En waarom?



foto: _____ waarom: _____

NA DE OORLOG

Landelijk centrum naoorlogse gastsprekers WO2 tot nu



Mijn moeder vluchtte naar Nederland voor de nazi's in Oostenrijk. Zij was in gevaar. Maar mijn andere opa kwam ver voor de oorlog naar Nederland voor een beter leven. **Kan iedere vluchteling in Nederland worden toegelaten? Waarom wel of waarom niet?**



Weetje:
In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog kwamen er ongeveer 50.000 Joodse vluchtelingen uit onder andere Duitsland en Oostenrijk naar Nederland vanwege het feit dat Hitler aan de macht kwam in Duitsland.



Dan nog als laatste. Leven in een oorlog is heel heftig. Soms moet je keuzes maken en dat is moeilijk, omdat wat je ook kiest het nooit helemaal goed is. Dat wordt een dilemma genoemd.

Je kon tijdens een oorlog vier dingen doen:



- actief meedoen met de vijand, dat heet **collaboreren**
- je actief verzetten tegen de vijand, dus in het **verzet gaan**
- **klein verzet plegen**, zoals bijvoorbeeld naar radio Oranje luisteren, O.Z.O (Oranje zal overwinnen) op muren schrijven.
- of **gewoon aanpassen**

