

Fiety Glaser-Lesgever

korte biografie



Mijn naam is Fiety Glaser-Lesgever. Ik ben geboren in 1956 en heb twee hele leuke kinderen met partner en hond. Ik ben sinds 2007 alleenstaand, mijn man is overleden. Ik heb mijn hele leven in de huisartsenpraktijk van mijn man gewerkt. Buiten dit, heb ik altijd vrijwilligerswerk gedaan, meestal voor en bij jeugdzorg. Ik lees graag en veel.

Mijn ouders hebben allebei de oorlog overleefd en ik ben zelfs in het bezit geweest van een stel hele lieve grootouders van moeders kant. Op zich was ik daarmee zeer bevoorrecht. Mijn grootouders en mijn moeder hebben los van elkaar ondergedoken gezeten. Alle familie van mijn grootouders zijn vermoord evenals het zusje van mijn moeder na wie ik ben vernoemd.

De hele familie van mijn vader is ook vermoord, hij kwam als jongen van 16 jaar alleen uit de oorlog, Hij heeft diverse onderduikadressen gehad, maar heeft de laatste 2 jaar van de oorlog een goed adres gehad in Roelofarendsveen. Over zijn tijd in de oorlog en na de oorlog heeft hij een boek geschreven, "Nooit verleden tijd".

Bij mij thuis, ik ben enig kind, werd er door mijn moeder en grootouders nooit over de oorlog gesproken en durfde ik ook weinig te vragen. Daarentegen vertelde mijn vader wel over de oorlog alsof het een spannend jongensboek was. Zonder verdere familie heb je geen ander referentiekader en denk je dat zoals het bij jou thuis is, "normaal" is. Pas later ben ik mij gaan realiseren dat dat niet het geval is en via een omweg heb ik begrepen dat het verhaal van mijn vader niet een normaal verhaal is. Dat is de reden dat ik graag zijn verhaal vertel om zo de link naar het heden te leggen. Ik hoop dat zijn verhaal leidt tot inzicht bij jonge mensen.