

## Gerrit Jan Weiler

### korte biografie



Op 20 jarige leeftijd reisde mijn moeder, Loukie van der Veen, haar man achterna. Op 4 november 1954 werd ik, na een levensbedreigende bevalling geboren in Asunción, Paraguay. Enkele jaren hierna emigreerden wij naar Genua, Italië.

Ik was 8 jaar toen mijn moeder met 4 kinderen terug ging naar Amsterdam. De eerste maanden logeerden we bij onze oma aan de Gerrit van der Veenstraat. Het was daar dat ik voor het eerst hoorde welke rol mijn opa, Gerrit Jan van der Veen in de oorlog had gespeeld. Het huis van mijn oma stond vol met kunst die door mijn opa was gemaakt en het was voor ons heel normaal om tussen de kunstwerken te spelen en te slapen.

Ik was 12 jaar toen ik samen met mijn moeder en oma de opening van de Gerrit van der Veenschool mocht meemaken. Steeds meer kreeg ik te horen over de heldenrol van mijn opa. Als onderwijzer aan de hoge groepen van de basisschool vertelde ik ieder jaar het verhaal over mijn opa Gerrit. Ik merkte tijdens het vertellen dat het mij telkens weer emotioneel raakte. De school waar ik als directeur werkte, adopteerde het herdenkingsmonument en verzorgde de erewacht op 4 mei. Als onderwijsbestuurder werd ik geconfronteerd met een uitspraak van een schooldirecteur; "Ik heb niks met de oorlog". Ik was verbijsterd en ook overtuigd dat dit verhaal over verzet, onderduiken en onderdrukking verteld moet blijven worden.