

Jorna Tas

korte biografie



Ik ben Jorna Tas, geboren in 1954. Ik ben het derde kind uit een gezin met 4 kinderen. Mijn ouders waren echte Joodse Amsterdammers, maar door het werk van mijn vader verhuisden wij naar Den Haag, waar ik ben opgegroeid. Met religie hadden mijn ouders niets.

Ik heb na het Atheneum de Pedagogische Academie gedaan. En gewerkt op een basisschool in Heerhugowaard. Na een jaar ben ik gaan werken op het Horizon College (MBO), waar ik 44 jaar gewerkt heb. Ik heb daar verschillende vakken gegeven, zoals maatschappijleer, Nederlands als tweede taal en rekenen. Naast het werk op school heb ik (bij)les gegeven thuis. Op dit moment vertel ik mijn familieverhaal voor Na de Oorlog en geef ik rondleidingen in de synagoge van Alkmaar.

Mijn beide ouders waren Joods en hebben in de oorlog ondergedoken gezeten. Zij hebben veel meegemaakt tijdens die periode, maar ook daarna. Ook vertel ik over mijn grootmoeder die in een concentratiekamp heeft gezeten en met een van de laatste transporten in Duitsland terecht is gekomen.

In mijn lessen probeer ik de leerlingen niet alleen te vertellen wat er in deze vreselijke tijd is gebeurd, maar probeer ik ze ook bewust te maken met de verbanden naar het nu. Zo leg ik een verband met de rol van de omstanders, omdat velen het afzonderen en ophalen van de Joden in WO2 lieten gebeuren. Verder vertel ik waarom ik deze lessen geef, namelijk om de wereld een klein beetje beter te maken dan ik hem heb achtergelaten. Ik moedig de leerlingen aan om zich heen te kijken. Wat zouden zij kunnen doen om de wereld beter te maken dan dat zij hem hebben aangetroffen? Zo hoop ik bij te dragen aan een betere wereld. In het Jodendom heeft iedere Jood deze opdracht.