

Judith van Gelder

korte biografie



Mijn naam is Judith van Gelder. Ik ben geboren in 1958 in Enschede in een religieus gezin. Ik heb als kind vijf jaar in Australië gewoond en terug in Nederland gingen wij in Amsterdam wonen. Na de Joodse basisschool heb ik de IVKO (Individueel Voorgezet Kunstzinnig Onderwijs) gevolgd.

Door de liefde ben ik in Rotterdam terecht gekomen en heb drie heerlijke kinderen en twee kleinkinderen mogen krijgen. Naast mijn moederschap heb ik onder andere 30 jaar in het basisonderwijs gewerkt als leerkracht, kunst- en cultuurcoördinator, theaterdocent en ook 10 jaar als kok gewerkt.

Naast de warmte van het Joodse nest heerste er bij ons thuis vaak spanning door een onuitgesproken pijn. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn de meeste familieleden vermoord. Als kind voelde ik de ondraaglijkheid van de onmacht om daarover te praten.

In mijn gastles vertel ik het verhaal van de onderduik tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na de les ontstaan er meestal gesprekken over discriminatie en uitsluiting die kinderen zelf meemaken of ondervinden. Misschien gek om te zeggen, maar meestal verlaat ik de groep/klas met een goed gevoel. Het uitwisselen van gedachten over hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen geeft mij voldoening.

Het belang van het blijven vertellen van persoonlijke verhalen ligt voor mij in mijn verbijstering over het bestaan van een genocide, zoals de Holocaust. En om alle vermoorde onschuldige mensen zichtbaar te maken.