

## Walter Roozendaal

### korte biografie



**Mijn naam is Walter Roozendaal. Mijn hele leven ben ik met muziek bezig geweest. Ik heb dat van mijn vader, die speelde elke dag minstens twee uur piano. Voor mij werd muziek zo een taal die je even makkelijk leest en schrijft als onze woordentaal. En leerde ik de kracht van muziek kennen!**

**Tijdens mijn puberteit raakte gefocust op internationale muziek en dans uit Oost-Europa en ook klezmer muziek.**

Toen ik 14 jaar was vroeg een vriendin: ben jij eigenlijk Joods?  
Daar had ik zelf geen flauw vermoeden van!

Op dat moment leerde ik voor het eerst iets over vooroordelen en uitsluiting. Pas daarna hoorde ik dat de vader van mijn vader Joods was. Kennelijk konden mensen daar iets van herkennen: ik had toen nog heel donker haar, en in Noord-Holland was mijn Amsterdamse humor misschien onverwacht. Maar die grootvader was ook getrouwd met een Duitse Christelijke vrouw. Toch heeft nooit iemand aan mij gevraagd: ben jij eigenlijk Duits...?

Nadat ik onderwijzer en docent internationale dans was, werd ik tegelijkertijd toegelaten aan het conservatorium en de Akademie voor Expressie door Woord en Gebaar. Iedereen dacht: hij gaat de muziek in, maar ik maakte de afslag naar regisseur en theaterdocent. Twee jaar na die studie was ik dramadocent aan hetzelfde conservatorium waar ik ooit toegelaten was. Daar regisseerde ik 35 jaar schoolconcerten, muziektheater en ontwikkelde ik modules podiumpresentatie voor koren en musici. Die lessen geef ik nog steeds aan heel veel koren. Tegelijkertijd was ik theaterconsulent voor het onderwijs, gaf ik les aan Pabo's, en werd ik samen met mijn accordeon professioneel verhalenverteller en docent aan de Vertelacademie.

Pas toen hij al overleden was hoorde ik het oorlogsverhaal van mijn oom Fred, die als musicus in de radio-orkesten speelde. Hij had Westerbork overleefd dankzij zijn weergalozes muzikantschap. Die kracht van de muziek herken ik – naast het eeuwige verhaal hoe uitsluiting de weg opent naar levensbedreigende omstandigheden. Graag deel ik zijn verhaal.