

Theo van de Voort

korte biografie



Mijn naam is Theo van de Voort. Ik ben geboren in 1949 en het jongste kind uit een gezin van 5 kinderen.

Mijn vader leerde mij te verzetten tegen onrecht in de samenleving. Hij vader was leraar Nederlands in Heerlen. In Valkenburg werd mijn vader zeer actief in het historische en cultureel leven. Hij wilde dat mensen zich meer gingen verbinden om zo een mooiere samenleving te krijgen. Ook ik ben actief in verenigingen en stichtingen. Om mensen te verbinden, om samen te werken. En plezier te hebben.

Waarom?

Ik denk nl dat mensen gelukkiger worden als ze samen aan doelen werken en minder gelukkig als ze alleen met en voor zichzelf bezig zijn. Dat deed ik ook in mijn werk. Zo werkte ik als personeelsmanager en directeur in verscheidene organisaties. En was o.a. lid van een schoolbestuur en een bibliotheek. Altijd met de bedoeling om mensen goed en prettig te laten samenwerken. De studies personeelsmanagement en rechten hebben mij hierbij zeer geholpen. Ik woon nu in Valkenburg.

Waarom wil ik mijn familieverhaal vertellen op scholen?

Ik ben van mening, dat als je weet wat er in het verleden allemaal, op het vlak van uitsluiting, antisemitisme en oorlog is gebeurd in Nederland, je daarvan kunt leren. Als je weet hoeveel pijn en ellende dat voor miljoenen mensen heeft betekend, je sneller zult zien als die gevaren weer dreigen.

En hopelijk tijdig de bakens kunt verzetten! Juist daarover wil ik met de leerlingen in gesprek.