

Werkblad Basisonderwijs gastles Lucienne Aster

Beste leerlingen,

Wat mooi dat ik binnenkort bij jullie in de klas kom en het verhaal van mijn familie kom vertellen. Ik ben Lucienne Aster, ik ben geboren na de oorlog en mijn verhaal gaat over mijn ouders. Mijn vader was Duits en moest naar het Duitse leger en mijn moeder was Joods en moest onderduiken. Zij hebben de oorlog beide op een heel andere manier meegemaakt. Mijn verhaal gaat over niet mogen zijn wie je bent, over onderduiken en verlies maar ook over het maken van moeilijke keuzes in tijden van oorlog. Hoe mijn familie de oorlog meemaakten en hoe dat later in mijn leven een rol heeft gespeeld, daar ga ik het met jullie over hebben.

Voor mijn verhaal is het belangrijk dat jullie al wat weten over de Tweede Wereldoorlog. Kijk daarom het filmpje *De oorlog in zeven minuten* en beantwoord daarna de vragen op de volgende pagina's.



Weetje:

Wist je dat een nazi iemand is die het eens was met Hitlers antisemitische ideeën en plannen?



Oorlog toen en nu

De Tweede Wereldoorlog is helaas niet de laatste oorlog uit de geschiedenis. Er is vandaag nog steeds oorlog in de wereld. Welke oorlogen ken je en wat weet je erover?

Deze oorlogen ken ik



Dit weet ik erover



Weetje:

Wist je dat er vijf kampen in Nederland waren: Doorgangskamp Westerbork, Kamp Vught, Kamp Amersfoort, Kamp Erika en Kamp Schoorl. Mijn opa zat in Kamp Amersfoort.



Generaties

Mijn moeder is geboren voor de Tweede Wereldoorlog. Zij behoort tot de 'eerste generatie' overlevenden. Kinderen van deze mensen die ná de oorlog zijn geboren, noemen we de 'tweede' of zelfs 'derde generatie'.

a. Tot welke generatie behoor ik?



EERSTE GENERATIE

TWEEDE GENERATIE

DERDE GENERATIE

b. Waar of niet waar: Mensen van de tweede generatie, die de oorlog niet zelf hebben meegemaakt, kunnen veel last hebben van wat er tijdens de oorlog is gebeurd.



WAAR

NIET WAAR

Weetje:

Wist je dat Jodenhaat ook wel antisemitisme wordt genoemd?

NA DE OORLOG

Landelijk centrum naoorlogse gastsprekers WO2 tot nu



Tijdlijn

Deze tijdlijn gaat over de Tweede Wereldoorlog.
Verbind de juiste jaartallen met de juiste foto's.



Door de anti-Joodse maatregelen worden Joodse kinderen van school gestuurd



Adolf Hitler komt aan de macht en veel Joden vluchten uit nazi-Duitsland



Joden worden vermoord in de concentratie en vernietigingskampen



Nederland is bevrijd!



1940

vanaf 1942

1942-1943

2018-nu

1933

1941

1942-1945

1945



Nederland wordt bezet door nazi-Duitsland



Kinderen en kleinkinderen van overlevenden en slachtoffers van WO2 vertellen wat er met hun familie is gebeurd voor de klas



In de Hollandse schouwburg in Amsterdam worden Joden gevangen gezet



Joodse mannen, vrouwen en kinderen worden opgepakt en via doorgangskamp Westerbork naar concentratiekampen gedeporteerd



Weetje:

Wist je dat een razzia een grote arrestatie betekent? Hierbij werden hele buurten afgezet en Joden gearresteerd.



Onderduiken

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het voor veel Joden heel moeilijk om nog te vluchten. Veel landen hadden besloten om geen Joodse vluchtelingen meer op te vangen, maar vluchten was geen optie meer. Daarom gingen sommigen Joden onderduiken. Er zaten in Nederland zo'n 28.000 Joden ondergedoken. Je zat als familie vaak niet bij elkaar op 1 onderduikadres, kinderen zaten vaak ergens anders ondergedoken dan hun ouders.

Weetje:

Wist je dat de SS (Schutzstaffel in het Duits) de persoonlijke lijfwachten van Hitler waren. Later kregen ze de leiding over de concentratiekampen en daarbij gebruikten zijn veel geweld tegen de gevangenen.

a. Wat had je allemaal nodig om onder te kunnen duiken?
Schrijf zoveel mogelijk dingen op.



b. Wat waren de risico's van onderduiken?
Wat kon er gebeuren?



c. Hoeveel Joodse mensen hebben denk jij de oorlog overleefd door onder te duiken?



5. Zolang je naam wordt genoemd

Er zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Nederland 107 duizend Joden gedeporteerd naar de concentratie- en vernietigingskampen. Slechts 5 duizend van hen overleefden dit. Er bestaat in Amsterdam een namenmonument waarop alle namen van deze slachtoffers staan genoemd. In de Joodse traditie leef je voort zolang je naam wordt genoemd. Dit namenmonument bestaat ook online, mijn familie staat er ook op.

Weetje:

Mijn vader Otto was Duits, maar woonde in Nederland. Hij was stateloos. Dat betekende dat hij geen Duits en geen Nederlands paspoort had.



Bron: www.joodsmonument.nl



Bron: Namenmonument, Amsterdam

a. Ga naar www.joodsmonument.nl en zoek op: **Karel van Thijn**

b. Wat kun je allemaal over Karel te weten komen?



c. Wie was Karel van mij?



OPA

OOM

BROER

