

Chris van Wierst

korte biografie



Mijn naam is Chris van Wierst en ik ben vernoemd naar mijn vader en opa die ook Chris heetten. Mijn opa werd geboren in Utrecht in 1896 en was in zijn werkende leven een humorist, zanger en loodgieter. Mijn vader was de tweede Chris in het verhaal. Hij werd geboren in Hilversum in 1929 en was ook een zanger en bedrijfsleider.

Tot slot ikzelf. Ik ben geboren in Emmen in 1964. Ik houd ook van zingen, net als mijn opa en mijn vader. Ik ben werkzaam geweest als projectleider in de cultuursector, fotograaf, kok en klusjesman. Op dit moment ben ik werkzaam in de Synagoge Groningen alwaar ik rondleidingen en cursussen Hebreeuws en jodendom verzorg.

Jarenlang stond mijn leven in het teken van de Tweede Wereldoorlog. Thuis was de oorlog nooit ver weg. Alle documentaires en films daarover werden verslonden. Maar waarom eigenlijk? Waarom vond mijn familie het moeilijk om de draad van het gewone leven weer op te pakken? Waar gingen al die oorlogsverhalen werkelijk over? Om daar achter te komen verdiepte ik mij in de geschiedenis van de oorlog zelf en onderzocht het lot van familie daarin. Want tot slot van rekening: wat betekent het als je vader altijd zegt dat hij een 'katholiek joden jongetje' was in de oorlog, een sjabbes goj bovendien. Mijn vader deed op zaterdag het licht en het gas aan bij joden in de buurt, omdat zij dat volgens het Joodse geloof dat zelf niet mochten doen. Wie waren al die Joden? Wat waren Joden eigenlijk vroeg ik mij als kind al af.

Over de zoektocht naar de geschiedenis van mijn familie en hun joodse vrienden. En de gevolgen daarvan op het leven van mijzelf gaat mijn verhaal, dat ik graag met kinderen wil delen.