

Daniella Zwaaf

korte biografie



Hi, mijn naam is Daniella Zwaaf (1969), geboren en getogen in Amsterdam. Opgegroeid in een streng joods gezin, maar al snel een andere keuze gemaakt.

Heb rechten en economie gestudeerd en ben na een tijdje organisatie adviseur te zijn geweest een eigen bedrijf begonnen dat inmiddels al meer dan 20 jaar bestaat. Ik geef trainingen en coaching aan individuen en teams, veel gaat het over leiderschap en verbinding.

Mijn grote passie is mensen te helpen zichzelf vrij te maken van belemmeringen en te gaan voor waar ze in geloven en gelukkig van worden. Ik ga voor blijvende ontwikkeling en doe geen trucjes.

De geschiedenis van mijn opa en andere familie in de tweede wereldoorlog speelt hier een rol in. Ze motiveert mij om pijn en ongemak en onrecht aan te pakken en ruimte te maken voor het "onbespreekbare".

Wat me in het heden voor de klas het meeste voldoening geeft is als het lukt de kinderen zich even te laten verplaatsen in de gruwelen en dilemma's van oorlog en dat het daarna eigenlijk nog lang niet voorbij is en doorwerkt. De leerlingen actief betrekken in de les is daarin een belangrijke manier.

Ik maak graag contact met wat de leerlingen bezighoudt en ga het pittige gesprek graag aan, waarbij we de koppeling naar het heden en naar je eigen aandeel zoeken en vinden.